

TØMRER-BØRGE, TORBEN OG ÅLEFESTERNE

Den første store Jyllingehal så dagens lys i 1971 og var et resultat af fællesskab, frivilligt arbejde – og ålefester.

Ord: Simon Ankjærgaard Billeder: Arkiv





"Vi var ikke trænet i det her, men det gik op for os, at det, vi var i gang med, ikke handlede så meget om penge, som at skabe et fællesskab,"

Torben Sønderskov, En af hovedkræfterne bag ålefesterne



det tidlige forår gik en af Jyllinges mest markante personligheder bort. Torben Sønderskov var Jyllingehallernes allerførste formand – og sammen med blandt andet Tømrer-Børge en af hovedkræfterne bag ikke bare byggeriet, men også de lange seje træk med at overbevise politikere og samle penge sammen til det.

Vi er helt tilbage i slutningen af 1950'erne, hvor der boede 1.700 sjæle i Jyllinge. Behovet for at have et samlet sted, hvor der kunne dyrkes idræt og hvor lokalbefolkningen kunne samles voksede, og en lille kreds voksede frem.

”Vi kunne se, at der var et kraftigt boom i behovet, og alt er skabt for private midler,” husker Torben Sønderskov i det jubilæumsskrift, der blev udgivet, da hallen havde 40-års jubilæum i 2011.

”Det var en fantastisk periode, hvor vi startede med at sælge andelsbeviser af 100 kr., og da det ikke var nok, blev vi i bestyrelsen enige om at lave en byfest, og det blev så til elleve i alt, hvor vi samlede en million kroner sammen”.

En million kroner i slutningen af 1969 svarer til cirka 8,5 millioner kroner i dag. De byfester, der er tale om, var de såkaldte ålefester, som med Torben Sønderskovs ord var ”formidable”.

”Vi var ikke trænet i det her, men det gik op for os, at det, vi var i gang med, ikke handlede så meget om penge, som at skabe et fællesskab,” fortæller han til jubilæumsskriftet.

Ved siden af de gryende fællesskab og ålefesterne blev det til fire banklån og en kommunegaranti, der blandt andet byggede på, at Jyllinge Skole manglede en gymnastiksal og derfor ville kunne leje sig ind i den nye hal, når den engang stod færdig.

Og det gjorde den 28. august 1971 – ét år og en måned efter at Tømrer-Børge havde taget det allerførste spadestik på jorden ved siden af Møllevej.

Da den store hal var færdig i 1971, var man allerede langt henne med planerne om den lille hal, der stod klar to år senere. Også svømmehallen blev etableret i den periode, og historien om tilblivelsen af den er også historien om lokale drivkræfter og kreative måder at rejse penge på. Igen giver vi ordet til nu

afdøde Torben Sønderskov:

”Da vi lavede den store hal, kom de og lagde gulv på frivillig basis, og da det var færdigt, kunne vi jo lige så godt lave gulvlæggerholdet om til et flisehold, så vi kunne lave en svømmehal. Det startede måske som en fiks idé,” husker han.

Den fikse idé resulterede imidlertid i næsten 50.000 kroner, hvilket i dag svarer til 375.000 kroner. Inspireret af Nordborghallen på Als blev de lokale ildsjæle enige om at prøve at sælge fliser til 100 kroner stykket. Hvis man købte en flise, kunne man male på den – og så ville den blive placeret i bunden af bassinet. Fliserne kan man se den dag i dag, hvis man dykker ned under vandet. Der blev solgt i alt 490 fliser og så var finansieringen af bassinet på plads. Og man slap for den noget billigere, men også mere besværlige løsning med malet beton, der skulle genmales hvert fjerde år.

”Det umulige tog bare længere tid,” mindes Torben Sønderskov, ”Sådan var det, og vi stod selv for det meste. Jeg tror, at det har skabt en unik sammenhængskraft i Jyllinge”. ●



"Tømrer-Børge" tager første spadestik til store hal den 15. juli 1970

HISTORISK

DØDSBRANDEN I 1855

Branden i Jyllingehallerne i 2014 var ikke den første store brand i Jyllinge. Der har været flere. En af de mere makabre og tragiske fandt sted i 1855, hvor byens bageri med tilhørende privatbolig udbændte totalt. Der boede ti mennesker i boligen – otte blev reddet ud. Desværre fandt man ligene af bagermester Anders Nielsen og den unge tjenestepige, Kirsten Sørensdatte i ruinerne.

Der blev holdt såkaldt 'brandforhør' på byens præstegård, men samtidens presse konkluderede, at der ikke lå nogen forbrydelse bag branden.

Kilde: Otto B. Wroblewski, "Fem Aar i Roskilde", 1917.

MASSAGE

- Vælg mellem mange forskellige former for massager og behandlinger.
- Speciale i gravidmassage, efterfødselsmassage og massage til kræftramte.
- Mulighed for massage i hjemmet for mødregrupper og kræftramte.

GERDA WESCH

Massageterapeut RAB
Uddannet jordemoder
Vesttoften 12 4040 Jyllinge



Book online og læs nærmere:
www.gerdawesch.dk
Mobil: 40 11 24 81